

Toscane; heerlijk klimaat, indrukwekkende vergezichten



*Podere Cerale, de ultieme
bed and breakfast*

Het is niet verwonderlijk dat vele schilders met ezels en penselen naar Toscane trokken. Schitterende kleurenpaletten in elk seizoen zijn een beleving op zich. We ontdekken de kleuren van de zomer in een gastvrije en familiale bed and breakfast in het prachtige heuvellandschap van Colline Metallifere en proeven de echte smaak van Toscane.

Tekst: José van Hall

Foto's: Johan Lombaerts, Joep Otten, Barbro Smit

Toscane kent een zeer prettig mediterraan klimaat. De invloed van de Tyrreense Zee maakt dat het hier zowel 's zomers als 's winters goed toeven is. Het is onze eerste keer in Toscane en nog maar net de grens over vanuit Emilia Romagna (ook een mooie provincie), zijn we al onder de indruk van het glooiende en rustieke landschap met onnoemelijk veel zonnebloemen. Meanderende weggetjes leiden naar kleine en pittoreske, vaak al eeuwenoude dorpjes, waar het lijkt of de tijd heeft stil gestaan. Het is volop genieten van al het moois dat deze streek te bieden heeft.

Podere Cerale

Aan het eind van de middag rijden we vanaf de verharde weg een zandpad op. Wegwijzers geven aan dat dit de weg is naar onze bed and breakfast. Gelukkig zijn we er bijna, want we zijn moe, willen ons opfrissen en daarna lekker eten en natuurlijk een glaasje wijn. De zandweg gaat geleidelijk aan over in een bijna onberijdbare weg met grof grind en stenen, waarbij de gedachte opkomt dat dit toch onmogelijk de juiste weg kan zijn. Na wat bochten, kuilen en andere ongemakken kijk ik wanhopig op de kaart of we echt wel goed zitten. Dan draaien we naar rechts en zien daar ineens de karakteristieke Toscaanse boerenhoeve in een setting van glooiende

heuvels, waanzinnige uitzichten en groene weides met schapen. Een grote hond komt blaffend naar ons toegesnel. Even later horen we dat dit Boris is,



en het is zijn manier om gasten te begroeten. We parkeren onze auto, en worden verwelkomd door Joep Otten en Jan Pieter Rondeltap. Even in het kort vertelt Jan Pieter hoe het in Podere Cerale eraan toegaat. "Doe vooral wat je zelf wilt. Wij koken vier keer per week voor onze gasten. Mee-eten mag, maar





De smaak van Toscane proef je hier

hoeft niet. Het ontbijt serveren we vanaf half negen tot wanneer je wilt. Er staat fruit op tafel en soms staat er ook zelfgebakken cake of taart. Maar nu laat ik jullie eerst even de kamer zien.” Later horen we

van Joep dat Podere Cerale al in 1200 bestond. Er werden kaarsen gemaakt voor de twee kloosters die hier ooit in de buurt stonden. Vandaar de naam, Podere Cerale, dat letterlijk ‘Hoeve van de waskaars’ betekent. Op de oude fundamenten is de nieuwe hoeve verrezen. Hier bevinden zich nu een stal, een woonkeuken, een loggia en op de eerste verdieping zes ruime en prettig ingerichte gastenverblijven. Naast de hoeve ligt een ruïne die het geheel een pittoreske sfeer geeft.

Verbouwing

Het is alweer meer dan tien jaar geleden dat Joep en Jan Pieter samen op hun brommertjes door Toscane trokken, op zoek naar de meest ideale boerderij om een bed and breakfast te beginnen. Vaak verbleven ze tijdens hun vakanties in verschillende hotels en B&B's en het eindoordeel was steevast hetzelfde: “Dit kunnen wij beter.” Uiteindelijk vonden ze een oude (bouwwallige) hoeve in Pomarance, al was ze wel iets boven het budget. Dat laatste zorgde ervoor dat Joep en Jan Pieter de complete verbouwing grotendeels zelf hebben uitgevoerd. “We hadden geen enkele ervaring met doe-het-zelven, maar hebben veel geleerd in die tijd,” lacht Joep. “We hebben ruim een jaar over de verbouwing gedaan en soms werkten we wel twaalf uur per dag”.

Jan Pieter geeft een kleine rondleiding en leidt ons, via de loggia, stal en keuken, naar een prachtige stenen trap die naar de 1e verdieping gaat. Hier ligt onze kamer waar we vijf nachten zullen verblijven.





Een ruime royale kamer met rode plavuizen, eenvoudig en comfortabel ingericht en met uitzicht op het schitterende heuvellandschap van Colline Metallifere. De zes kamers, genoemd naar de windsoorten, bieden allemaal een prachtig uitzicht op de unieke omgeving. Vier kamers beschikken over een eigen toilet en douche en voor de andere

twee kamers is er een gezamenlijke douche en toilet op de gang. Even later horen we vanuit de keuken klassieke muziek en een meezingende Jan Pieter, die het avondeten aan het bereiden is. De geuren die langskomen maken dat we enorme trek krijgen. We lopen naar de stal, waar een koelkast staat met wijn en frisdranken. Ook staat hier een grote tafel met daarop flessen olijfolie, honderden potjes jam, likeuren en wijn. Jan Pieter heeft uitgelegd wat de bedoeling is. "Je neemt waar je zin in hebt, en streept dit aan op het lijstje dat op de koelkast hangt. Bij







vertrek reken je alles in één keer af.” Een heel fijn systeem, vinden wij en schenken voor het avondeten alvast een wijntje in. Even later gaan we aan tafel. We maken kennis met de andere gasten en met Joep en Jan Pieter erbij, zitten we met z'n tienden aan tafel. Het duurt niet lang of de verhalen vliegen over tafel en er wordt volop opgescheept van het heerlijke eten, dat Jan Pieter (voor- en hoofdgerecht) en Joep (dessert) voor ons hebben klaargemaakt. De smaak van Toscane proef je hier. Olijfolie van eigen oogst, pecorinokaas van de rond de boerenhoeve grazende schapen, vijgen (van eigen boom) voor hun zelfgemaakte jam, besjes van de mirtostruik als basis voor een van de huisgemaakte likeuren, en alle andere heerlijke ingrediënten die ze gebruiken in de Italiaanse keuken. Rond halftien kunnen we genieten van een bijzonder mooie zonsondergang. De lucht gaat van fel- naar zachtgeel en dan naar uitbundig oranje. Na het avondeten wordt er altijd koffie met een huisgemaakte likeur geserveerd. Je kunt kiezen uit limoncello, walnoot- of olijvenlikeur en meerdere soorten grappa. Nog onder de indruk van een bijzonder gezellige avond lopen we naar onze kamer.

Oude stadjes

Na het wakker worden loop ik naar een van de vensters om te genieten van het uitzicht. Vanaf hier zie je de toppen van de Apennijnen, een kudde schapen tevreden grazend in het weidelandschap en hoor je diverse vogels die allang wakker zijn. Eenmaal

Een karakteristieke Toscaanse boerenhoeve in een setting van glooiende heuvels, waanzinnige uitzichten en groene weides met schapen

beneden vraagt Joep waar we willen ontbijten. “Je mag overal rondom de hoeve gaan zitten. Je sleept gewoon een tafel en een paar stoelen naar een zonnig plekje en ik kom alles brengen”. En dat ‘alles’ varieert van heerlijk zelf gebakken brood, zelfgemaakte jams (per tafel die soorten), pecorinokaas, cappuccino, mokka, of een potje thee, fruit en vers sinaasappelsap. De kaas is afkomstig van de schapen





van de buren, die ik vanmorgen uit het raam heb gezien. We kunnen het nog maar amper beseffen, maar hier zitten we, met de lekkerste zelfgemaakte producten, uitkijkend in een omgeving die qua schoonheid haast niet te beschrijven is. Daar waag ik me dan ook niet aan; het beste is om het zelf te ervaren. Podere Cereale is een goede uitvalsbasis voor een bezoek aan historische steden, zoals Volterra, Siena, Pisa, San Gimignano en Massa Marittima (tussen veertig minuten en anderhalf uur rijden). Het karakteristieke landschap van Toscane leent zich ook goed voor het maken van een prachtig ritje in combinatie met een bezoek aan eeuwenoude dorpjes, zoals Bolgheri, Suvereto, Campiglia Marittima, Certaldo en Casole D'Elsa. Wijnliefhebbers kunnen op zoek gaan naar een goede wijn op een van de



'strade del vino'. De Colline Metallifere, waar Podere Cereale ligt, kenmerkt zich door vulkanische activiteit, waarmee zij als een van de weinige plekken op de wereld groene energie opgewekt. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen in het geothermische museum in Larderello of het vulkanische landschap van Parco Biancane gaan bewonderen, eventueel in combinatie met een bezoek aan het thermaalbad Biolago. Voor verkoeling kun je een dagje naar het strand, bijvoorbeeld naar het prachtige Populonia, naar een van de vele andere plekjes aan de Toscaanse kust of een idyllisch plekje aan de rivier de Cecina. We bezoeken vele oude stadjes en weer terug in de auto, zien we uit naar het thuiskomen op de hoeve. Ervaringen uitwisselen met de andere gasten, een glaasje wijn en daarna gezellig met z'n allen aan tafel voor het avondeten. Elke avond nieuwsgierig welk heerlijk we nu weer voorgeschoteld zouden krijgen. En nooit werden we daarin teleurgesteld. Podere Cereale is de ultieme plek voor een onvergetelijke vakantie, prachtig voor zowel natuur- als cultuurliefhebbers, een paradijs om te luieren of ergens in de grote tuin een heerlijk plekje te zoeken om een boek te lezen. Beide gastheren hebben er plezier in om hun gasten een waar thuisgevoel te bezorgen, ze te verwennen met heerlijke gerechten en ze te vertellen over Italië in het algemeen, maar natuurlijk over hun geliefde Toscane in het bijzonder. 🇮🇹